

Tankar för Dagen  
Hur blir man en rasist?

I dag skall Farzaneh och jag läsa det andra kapitlet i John Steinbecks roman Pärlan. Farzaneh berättar att den handlar om en fattig indianfamilj och att deras lilla barn blir bitet av en skorpion.

Rädda och jätteledsna vandrar hela familjen – ja hela byn iväg till stan för att hitta en läkare som kan rädda den lilla pojkens liv , berättar Farzaneh

Runt om i klassrummet sitter andra vuxna  
sida vid sida med Abshir, Messie, Leila, Mohammed , Said ....

VI kallas medläsare och en gång i veckan är vi på plats i den svenskundervisning som Lisa Högberg bedriver. Hon är övertygad om att skönlitteraturen är ett oöverträffat redskap för att lära sig det nya språket.

Och att vi vuxna gör nytta  
när vi sitter bredvid och lyssnar, förklarar, uttalar och berömmar.

Jag frågar Farzaneh  
om nu börjar klara alla mystiska S och och C och SCHE ljud -  
om hon förstår vad en Musselbank är.

Banken där indianfamiljen söker pärlan som ska rädda deras sons liv.  
Nej jag undrade just, säger Farzaneh.  
Men jag vet ju vad en bank här på Storgatan är.

De sista 20 minuterna samlar Lisa alltid hela gruppen för ett samtal om någon fråga som dagens läsning väckt.

För Behnam är det obegripligt att läkaren som den förtvivlade indianfamiljen letar upp inte tar emot dem. - **Jag är inte någon veterinär** – säger han till sin betjänt

Jag är inte någon veterinär - Hur kan en man som är läkare - som har kunskap och utbildning säga så - Behnam förstår bara inte.

HUR BLIR EN MÄNNISKA RASIST ?– Det måste vi prata om det idag säger han !

Och Lisa låter frågan gå runt till oss alla och fångar upp tankarna på tavlan:

Man är egoistisk blir det första hon får skriva .

Man skall försöka vara kaxig, säger Berivan.

Man är oupplyst.

Man har aldrig fått gå i skola, tror Darwish

Eller också har man bara mött otur här i livet.

Man är nog aldrig rasist när man föds, funderar någon

Lisa skriver och skriver.

Man är ensam och så möter man nån som är bra på att prata. Som kan lura andra med sig.

Jag tycker synd om rasister , säger Noor Mohammed. Dom är inte nyfikna.

De har kanske förlorat något i barndomen som gör att de inte kan förstå hur andra har det ? säger Leila

Ja, kanske en person som blivit kränkt och mobbad - som man behandlat dåligt

Det har blivit rast för länge sedan men Behnam måste få säga en sista sak

Det är farligt att hata rasister.

Om man hatar rasister blir man nästan --- som en rasist själv.

Och mitt i uppbrottet bland böcker som slås igen och jackor och mobiltelefoner som sätts på sammanfattar någon:

Man får inte hata rasister . men man får hata deras åsikter

Ann-Katrin Tideström